



SCHADUWMISSIES

Over de andere kant van je drijfveren

Versie 25 augustus 2016

Wie een missie heeft, heeft ook bijna altijd een schaduwmissie. Wij zijn mensen en draaien graag onze missie een halve slag, zodat onze missie niet meer om onze roeping draait maar om onszelf. Mijn schaduwmissie lijkt voor mijzelf als twee druppels water op mijn missie. Een schaduwmissie draait echter om mijn eigen belang en is daarom verraad aan mijn eigenlijke missie.

Omdat mijn schaduwmissie gaat om mijzelf en om mijn voordeel of comfort trekt mijn schaduwmissie mij aan. Een schaduwmissie maakt mij lelijk en gaat tussen mijn missie en mijzelf instaan. Meestal kent iedereen om me heen mijn schaduwmissie, behalve ikzelf. De vraag is niet of je een schaduwmissie hebt, maar wat je ermee doet! Daarom heb je elkaar als team nodig.

Ook in de Bijbel vind je voorbeelden van schaduwmissies. Denk bijvoorbeeld aan Adam en Eva. Ze wilden liever hun eigen god zijn dan samen met God leven...en daar kwamen ze te laat achter. Of neem Esther, uit het Bijbelboek Esther. Zij wilde liever 'Miss Perzië' zijn dan de reddende engel voor haar volk. En gelukkig werd ze hier op tijd op aangesproken.

HOE HERKEN JE EEN SCHADUWMISSIE?

Hoe herken je je schaduwmissie? Vaak weet je het ogenblikkelijk als iemand er tegen je over begint. Je ziet het opeens ook en je lacht, of je herkent het met de nodige schaamte. In ieder geval, je weet het, het doet iets met je. Bedenk opnieuw: het is niet de vraag of je een schaduwmissie hebt, maar hoe je ermee omgaat.

En als je niet meteen een 'aha!' meemaakt als iemand met jou over je schaduwmissie begint, kun je op de volgende ontdekkingsreis gaan:

“Vaak weet je het ogenblikkelijk als iemand er tegen je over begint.”

- Schaduwmissies stinken, ze geven symptomen af. Je voelt je geregeld niet voldaan; je vindt jezelf terug in 'standje geïrriteerd'; je behandelt mensen als dingen; je bent erg met jezelf bezig (eigen belang en zelfbeklag); je bent niet meer transparant, eerlijk en authentiek. Wees attent op die symptomen en ga bij jezelf na wat er speelt. Knoop eventueel gesprekken hierover aan met mensen die dichtbij je staan.
- Misschien is het tijd voor een 'Mordechai' in je leven, als de Mordechai die Esther waarschuwde om haar schaduwmissie – Miss Perzië zijn – in te ruilen voor haar echte missie: vanuit haar positie opkomen voor het Joodse volk, met alle risico's van dien. Wie houdt zoveel van jou dat hij/zij je wil aanspreken als jij je lijkt te richten op je schaduwmissie? En houd je genoeg van jezelf om naar hem/haar te luisteren?

VOORBEELDEN VAN SCHADUWMISSIES

Een voorbeeld: “Ik doe dit om God en mensen te dienen.” Jazeker, maar ik doe het ook vanuit frustratie. Over de kerk. Je zet je af tegen alles wat je hebt meegemaakt in de kerk en begint lekker voor jezelf. “Nu kan ik het op mijn manier doen.” Overigens: frustratie hoeft niet verkeerd te zijn, het kan leiden tot gezonde energie. Maar je moet het wel door hebben van jezelf. En bedenken wat het zwaarst weegt. Als de frustratie je gaat sturen, gaat er iets mis. Dan leef je meer vanuit agressie dan vanuit liefde en betrokkenheid voor de mensen voor wie je het doet.

Natuurlijk kan je schaduwmissie ook iets anders zijn:

- Hier mag ik tenminste de baas zijn...
- Dit is mijn baan en bestaanszekerheid...
- Hier mag ik spreker zijn...
- Door het pionieren word ik bewonderd...

Als je zelf op een bepaalde manier iets uit het pionieren kunt halen, dan is dat niet per definitie verkeerd. Maar als dat een belangrijke drijfveer geworden is, gaat er op den duur wel iets mis.

www.protestantsekerk.nl/pionieren

Landelijk team pionieren

missionair@protestantsekerk.nl

030 880 1892